

Minikerk



15 JAN
15.30 UUR

Heb jij
je knuffel
mee?

JOHAN
CREZEE

GK
SLIEDRECHT

GOD HEEFT HET BELOOFD!



Welkom, welkom, welkom iedereen





WELKOM, WELKOM... (1/4)

Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee,
We beginnen zo meteen

Welkom, welkom,
Fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent
(2x)





WELKOM, WELKOM... (2/4)

Maar eerst nog even dit
Voor we verder gaan
Tellen we tot drie
En dan roep jij je naam

1,2,3





WELKOM, WELKOM... (3/4)

Sorry, maar helaas
Dat ging nog niet zo goed
Daar komt 'ie nog een keer
Nu weet je hoe het moet

1,2,3





WELKOM, WELKOM... (4/4)

Welkom, welkom, welkom iedereen
Doe je met ons mee,
We beginnen zo meteen

Welkom, welkom,
Fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent
Zing gezellig mee als jij het liedje kent

Welkom, welkom!





We steken de kaars aan en bidden





Dominee Beer





God zegt: “Noach bouw een ark!”





Bouwen jullie mee?





God zei tegen Noach – Alles is anders





GOD ZEI TEGEN NOACH

[1/3]

God zei tegen Noach: Het water wordt hoog-ie hoog-ie
Zei tegen Noach: Het water wordt hoog-ie hoog-ie
Wees niet bang er komt een Regenboog-ie.
Kind'ren van de Heer

God zei tegen Noach: 'Bouw nu een bootje, bootje.'
Zei tegen Noach: 'Bouw nu een bootje, bootje.'
Buiten wordt het één groot zootje, zootje.
Kind'ren van de Heer





GOD ZEI TEGEN NOACH

[2/3]

De dieren, ze kwamen allemaal in paartjes, paartjes
Dieren, ze kwamen allemaal in paartjes, paartjes
Vrolijk wieb'lend met hun staartje, staartjes.
Kind'ren van de heer

De hemel ging open, het stort veertig daagies, daagies
Hemel ging open, het stort veertig daagies, daagies
Arme dieren, dat was tragisch tragisch.
Kind'ren van de Heer





GOD ZEI TEGEN NOACH

[3/3]

De zon ging schijnen en droogde het landje, landje
Zon ging schijnen en droogde het landje, landje
Oei, dat was wel op het randje, randje.
Kind'ren van de Heer

Dus sta op en prijs hem en geef God de glorie, glorie
Sta op en prijs hem en geef God de glorie, glorie
Sta nu op en geef God de glorie, glorie.
Kind'ren van de Heer.





Alle dieren twee aan twee



We gaan varen!



Olifantenlied van Noach





OLIFANTEN LIED NOACH

[1/3]

We zijn nog nooit op zee geweest, want wij zijn olifant
We wonen liever in het bos of bij een berg met zand
Tot Noach riep: 'Kom vlug aan boord de kans is anders groot.
Dat je verdrinkt daar op het land, dus stap in deze boot!'

En we varen, varen, varen in de ark
Een lange, lange, lange tijd op zee
En Noach, ja die Noach, da's onze kapitein
Dus dat zit heus wel goed, dat zit oke!





OLIFANTEN LIED NOACH

[2/3]

We varen al een dag of wat, het regent dat het giet.
Het klotst van ond'ren en opzij, maar zinken doen we niet.
En hoor eens wat een herrie, wat een dieren om ons heen.
Dan Noach plus familie nog, we zitten niet alleen...

En we varen, varen, varen in de ark
Een lange, lange, lange tijd op zee
En Noach, ja die Noach, da's onze kapitein
Dus dat zit heus wel goed, dat zit oke!





OLIFANTEN LIED NOACH

[3/3]

Na dagen drijven op de zee, opeens een harde stoot.
Roept Noach: 'BOEM! Dat lijkt een berg, we mogen uit de boot.
He olifanten, kom maar op, de aarde wordt weer droog.
Kijk langs je oren naar de lucht, daar staat een regenboog!'

En we stappen, stappen, stappen uit de ark
Na lange, lange, lange tijd op zee
Dag Noach, beste Noach, dag beste kapitein
We zaten beregoed, het was oke!





God's belofte!





Alle kleuren van de regenboog!



Kleuren, kleuren, allemaal kleuren



KLEUREN, KLEUREN...

[1/3]

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Rood met geel wordt oranje
blauw met geel wordt groen
ja, met kleuren kun je
heel veel dingen doen
kleur een leuke kleurplaat
maak een schilderij
kneed een prachtig beeld met mooie kleuren klei





KLEUREN, KLEUREN...

[2/3]

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw

Alles wat God gemaakt heeft
is door Hem gekleurd
en door al die kleuren
word je opgefleurd
zon en regen samen
kijk dan eens omhoog
en zie al die kleuren in de regenboog





KLEUREN, KLEUREN...

[3/3]

Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
rood, oranje, geel, groen, paars en blauw
God bedacht die prachtige kleuren
anders was alles zo grijs en grauw





We gaan danken



U kunt uw gaven geven via
onze appostel app, uw gift
overmaken naar
NL 96 RABO 0373 7134 28 of
uw gift geven bij de uitgang.



Wil je iets geven voor een ander?





Zegen



Zegenlied



DE HERE ZEGENT JOU (1/2)

de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven





DE HERE ZEGENT JOU (2/2)

de Here zegent jou
en Hij beschermt jou
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn
Hij zal Zijn vrede aan je geven



Gezellig dat je er was!

VOLGENDE MINIKERK:
16 APRIL 15.30 UUR

TOT DE
VOLGENDE
KEER!

