

Een nieuw kerkgebouw.

Daar het voorjaar is, dus de beste tijd om een bouwerij te beginnen, gaat men direct aan de slag.

Volgende feiten omschrijven in het kort de gang van zaken.

Bestek en tekening worden gemaakt door architect Vermaas.

Aanbesteding 23 juni 1873.

Laagste inschrijver: A.W. de Landgraaf f 9.660,-

Oude kerk verkocht voor f 3.425,-



Zondag 23 november 1873 werd dit kerkgebouw ingewijd.

Eerste kerkdienst in de nieuwe kerk op zondag 23 november 1873.

De leiding van de inwijdingsdienst is in handen van Ds. J. Juch. Hij bedient het Woord naar aanleiding van Exodus 20 : 24b

“Aan alle plaats, waar ik mijns Naams gedachtenis stichten zal, zal Ik tot u komen en zal u zegenen.”

Ook den Edelachtbare Burgemeester J.A. van Hattum en de Wethouders hebben deze plechtige inwijdingsdienst bijgewoond.

Het handjevol afgescheidenen dat eerst naar Giessendam ging, en later hier een eigen gemeente stichtte in het kerkgebouwtje aan de “*Rijsdijkstoep*” is door des Heeren zegen uitgegroeid tot een gemeente van 500 leden.

In de voorgevel van de nieuwe kerk wordt een gedenksteen geplaatst, waar Ds Juch de tekst voor dicht.

*“Mijn hoop is dat in dit gebouw,
Gods Woord gepredikt wordt getrouw.
En dat door 's Heeren Geest en Leeren
veel zielen zich tot God bekeren.”*

Een waar hoogtepunt in de geschiedenis van onze kerk. In 1874 ontvangt onze herder en leraar een beroep naar Haarlem en in december naar Middelharnis.

Deze roeping wordt door hem aangenomen. Zodat op 24 januari 1875 afscheid wordt genomen van Ds. J. Juch.



*Interieur kerk, kerkorgel is van
1890*