

80 jaar kerkgebouw Gereformeerde kerk

Middeldiepstraat hoek Oranjestraat

Hoe gingen we voor 1932 naar de kerk?

Van 1853 tot 1873 hielden we Godsdienstoefeningen in de Rijdsdijkstoep



Van 1873 tot en met 1932 in de Kleine Kerkstoep (Zoutstoep)



Ontstaan kerkgebouw Middeldiepstraat hoek Oranjestraat

- ▶ Het begon met een stuk grond. Ongeveer 1000 m² werd in optie genomen.



Dit terrein werd voor de bouw voor diverse festiviteiten gebruikt.

- ▶ De evangelisatietent van Joh. De Heer heeft er gestaan. Door een storm is deze ingestort.



Ook werd er Koninginnendag
gevierd. Deze foto is van
31 augustus 1930



Nieuwbouw

- ▶ Er werden diverse plannen tot nieuwbouw ingediend waaronder door de Sliedrechtse architect A. Nieuwpoort.



- ▶ Uiteindelijk werd gekozen voor het ontwerp van architect C. Lengkeek uit Rotterdam



Op 4 juli 1931 is de eerste steen gelegd door de heer P. Rijdsdijk.



**Bij het bereiken
van het
hoogste punt
werd aan elke
arbeider
fl. 1,00
gegeven.**



Om het benodigde geld bij elkaar te krijgen werden, ook toen, diverse acties gehouden.

- ▶ Waaronder zangavond en en verkoop van een wandbord.



Details in de kerk



Bij de toren
een ornament



De Heilige Geest is afgebeeld als duiven onder het orgel

Broeder H. de Jong heeft deze
beschildering in
1931 gemaakt.



Opening kerkgebouw 6 januari 1932



Interieur

(zonder
voorleesgestoelte)



Na overleg is in 1932 nog een voorleesgestoelte geplaatst



Kerk in de jaren '30 in de sneeuw



Op 1 januari 1945 wordt ons kerkgebouw bijna gebombardeerd. De kleuterschool, naast onze kerk, is zwaar beschadigd



Kerk vanuit de lucht jaren '50



Verbouwing 1964

- ▶ In 1964 is besloten de bijgebouwen te vergroten.

Aan de zijkant
is het resultaat
goed te zien



De preekstoel had altijd een mooie bult.

- ▶ Ds. R. Oosterhoff



In de jaren '60 is de bult verdwenen

- ▶ De platte preekstoel was een feit



De luidklok is in 1980 gekomen



De Voorhof werd 25 jaar geleden gerealiseerd

Ook hier zijn weer diverse acties op touw gezet om geld bijeen te krijgen. De kosten van ruim fl 1.000.000,00 is door de kerkelijke gemeenschap bijeengebracht.

Er werd
eerst
gesloopt



De kerkenraad kwam de kerk in uit de bouwkeet in plaats van uit een kerkenraadskamer.



En De Voorhof werd gebouwd



De eerste steen werd gelegd door de heer D. Koets



Voor de grote verbouwing in 2009 is het front nog een keer aangepast. Dit was in 2000.

Het muurtje is verdwenen



De grote verbouwing in 2009



Met het volgende resultaat





Is het u opgevallen dat de gordijntjes anders hangen?



- ▶ De boog is nu volledig te zien!!!!

**En nu na 80 jaar.....
Zijn de dakpannen versleten!!!**



Bedankt voor uw aandacht

- ▶ Na de dienst kunt u in de bijna 25 jarige Voorhof nog meer zaken bekijken uit vervlogen jaren.



- ▶ Welkom!